



een uitgave van de gezamenlijke verenigingen van Anderen
nr. 200 - januari 2018

Het Moesblad verschijnt 12x per jaar, en steeds op de 1^e woensdag van de maand.
Kopij voor Het Moesblad kan worden ingeleverd
vóór de laatste woensdag van de maand voorafgaand aan het verschijnen van de nieuwsbrief
bij Gert Olieman, Gevelakkers 22, Anderen, emailadres moesblad@anderen.info.
Verantwoordelijkheid voor de tekst van de berichten berust bij de betrokken inzenders.
Rechtstreeks contact met Dorpsbelangen dient te worden opgenomen via:
www.anderen.info of dorpsbelangen@anderen.info

Activiteitenagenda

- 10 jan. : Schildercursus in Oes Stee
- 13 jan. : Ophalen oud papier
- 17 jan. : Schildercursus in Oes Stee
- 19 jan. : Toneeluitvoering jeugd in Oes Stee
- 20 jan. : Bezoek aan Drents Museum Assen
- 20 jan. : All the King's Daughters Nijend 24
- 24 jan. : Schildercursus in Oes Stee
- 26-27/1. : Toneeluitvoering in Oes Stee
- 09 febr. : Klaverjassen in Oes Stee
- 16 febr. : Vrijwilligersavond Anderen 800 jr.
- 17 febr. : Schaatsen Kardinge Groningen
- 17 febr. : Charl Delemarre Nijend 24
- 09 mrt. : Klaverjassen in Oes Stee
- 13 mrt. : Lezing Renee Merkestijn Oes Stee
- 24 mrt. : Ed Struijlaart Nijend 24
- 06 apr. : Klaverjassen in Oes Stee

Afvalwijzer januari

- zaterdag 6** Grijs
- maandag 8** Groen
- zaterdag 13** Papier
- dinsdag 16** Oranje
- maandag 22** Groen
- maandag 29** Grijs
- dinsdag 30** Oranje

Nieuwjaarswens

De bezorgers en samenstellers van uw Moesblad wensen alle lezers een voorspoedig 2018 toe.

IJsvereniging Kleuvenveen

Oud papier

Zaterdag **13 januari** wordt het oud papier weer opgehaald.
Het papier graag voor 13.00 uur aan de weg.
Het bestuur

Toneelver. "De Vriendenkring"

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2018 toe.

Ja, het is al weer januari, de tijd gaat snel, ook voor de spellers die de afgelopen maanden hard hebben gerepeteerd om weer een leuk stuk in te studeren.

Dit jaar heet het stuk 'Hoezo kerstfeest?'
Het blijspel is geschreven door Edwin Woons.

De uitvoering ervan vindt plaats op vrijdag **26 en zaterdag 27 januari** in Oes Stee, de aanvang is 19:45 uur en in de pauze is er een verloting.

De entreeprijs is € 3,50 en voor de donateurs is de toegang vrij.

De jongeren die de basisschool verlaten hebben zijn op deze avonden van harte welkom.

Iedereen kan zich opgeven bij Coba via tel. 243089.

Voor de basisschoolleerlingen uit Anderen en omgeving is er, net als vorige jaar weer op een vrijdagavond een uitvoering gepland zodat ook jullie tot het einde kunnen blijven, want de dag er na hebben jullie toch vrij!!

De uitnodiging voor jullie is op :

vrijdag 19-01-2018 om 19:00 uur in Oes Stee
Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!

Dus noteer de datums in uw agenda en wij zien u graag, tot dan.

Namens de toneelvereniging
"De Vriendenkring".

Paasvuur 2018 gaat door

Als vervolg op het bericht "Paasvuur 2017 en hoe nu verder" kunnen wij berichten dat wij een nieuwe locatie hebben gevonden in de Koelanden voor het Paasvuur en een vergunning hebben voor de jaren 2018 t/m 2021.

Omschrijving locatie: ga bij Ruud v.d. Houwen de Koelanden in, rij door tot het einde (tot schrikhek) en dan is de locatie het perceel aan de linkerzijde. De grond is eigendom van Tienus Berkepies uit Nooitgedacht en wij zijn hem dankbaar dat hij zijn medewerking wil verlenen aan ons Paasvuur. In de loop van 2018 volgt nadere berichtgeving.

Dorpsbelangen Anderen

Schildercursus in Anderen



In januari organiseert Marjolijn Zwolsman uit Rolde in het dorpshuis Oes Stee in Anderen een korte cursus schilderen met acrylverf. De cursus is bedoeld voor beginners, of mensen die zich beginner voelen, en wordt zowel op de woensdagmorgen als op de woensdagavond gegeven.

In deze cursus van 3 lessen wordt geoefend met kleuren mengen, materiaalgebruik en de opbouw van een schilderij. Elke deelnemer maakt uiteindelijk een eigen schilderij dat past bij zijn interesse en mogelijkheden.

De 3 lessen staan gepland op 10, 17 en 24 januari 2018.

Marjolijn Zwolsman heeft veel (onderwijs-)ervaring met het geven van les en begeleiding. Sinds een jaar woont ze in Rolde en is ze bezig met cursussen en workshops op creatief gebied. Hierover is meer te lezen op haar website www.atelierlijn.nl. Haar doel is om de omstandigheden te scheppen en de juiste begeleiding te bieden zodat mensen hun eigen

creativiteit ontdekken. "Er zijn veel mensen die wel zouden willen leren schilderen, maar thuis komt het er gewoon niet van", aldus Marjolijn. Bovendien is haar ervaring dat het stimulerend en motiverend werkt als je in een groepje aan de gang gaat. Marjolijn wil benadrukken dat leeftijd geen rol speelt. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen meedoen, net als mensen die de 90 al zijn gepasseerd. Meer informatie en aanmelden kan via de mail mzwolsman@hetnet.nl of per telefoon 06-12526288.

Stichting Historie Anderen (1)

Lezing over volksgebruiken

De Stichting Historie Anderen organiseerde op 13 november 2017 een lezing over volksgebruiken.

De heer Henk Nijkeuter, medewerker van het Drents Archief hield een verhaal met de titel "Twee heiligen te paard".

Oorsprong, gebruiken vroeger en nu, illustraties rond de feestdagen van St. Maarten en St. Nicolaas, dit alles kwam aan de orde in deze bijzonder boeiende lezing, waarbij de spreker ook voortdurend inging op vragen vanuit de zaal.

De publieke belangstelling voor deze eerste openbare lezing van de SHA was redelijk. De Stichting heeft plannen voor het houden van meerdere lezingen in het winterseizoen. Deze lezingen zijn gratis toegankelijk en zullen steeds in het Moesblad worden aangekondigd. Let op de aankondiging van de volgende bijeenkomst elders in dit Moesblad!

Stichting Historie Anderen (2)

De vuistbijl van Anderen

Anderen bestond in 2017 op papier 800 jaar. Dat het dorp in werkelijkheid al veel ouder is zal niemand verbazen. Maar van die oude tijden bestaan geen schriftelijke bewijzen. Dat is uiteraard jammer. Maar dit feit geldt voor de meeste steden en dorpen.

Maar gelukkig zijn er wel andere feiten en met name voorwerpen die als bewijs kunnen dienen bij het aantonen van een veel oudere bewoning. In Anderen beschikken wij over veel bewijsstukken van een vorm van bewoning al duizenden jaren geleden. Een groot aantal archeologische vondsten, aanwezig in heel veel musea, tomen dit aan. Maar ook bij particulieren thuis liggen kasten, vitrines en laden vol met prachtige en interessante voorwerpen van hoge ouderdom.

Ongeveer 65 jaar geleden was Geert van Veen senior, wonend op Veenvoort 3, met zijn kleinzoon Geert junior bezig met het slechten van een boomwal. Opa zag op een bepaald moment "een mooie vuursteen". Die toonde hij aan zijn kleinzoon, toen al geïnteresseerd in bijzondere zaken. Kleine Geert gooide de steen in eerste instantie weg, maar zocht die later toch weer op. Hij werd meegenomen naar huis en belandde daar na verloop van tijd op zolder.

Zo'n tien daarna kreeg verzamelaar Hindrik Lanjouw uit Anloo, attent gemaakt op de vondst, dit mooie exemplaar in eigendom. In gesprekken met collega speurders bleek dat het hier een heuse vuistbijl betrof. De steen werd gedateerd tussen de 80.000 en 55.000 jaar oud. Bovendien betrof het hier het eerste bewijs dat er Neanderthalers in Drenthe hadden gewoond. Het betrof een prachtig ongeschonden voorwerp, goed bewerkt en mooi roodbruin van kleur. Een dergelijke bijl werd gebruikt bij het slachten van dieren, zoals neushoorns en mammoeten.

Nadien zijn er nog wel meer exemplaren gevonden, maar onder de naam "de vuistbijl van Anderen" is hij wereldberoemd geworden. In ontelbaar vele publikaties wordt hij zo beschreven.

In 2006 was er een expositie "Neanderthalers in Europa" van vele Drentse vondsten. Daar pronkte ook "onze" bijl.

Lanjouw droeg in datzelfde jaar de vuistbijl over aan het Drents Museum. Hij en vinder Geert van Veen kregen toen ook nog de premie, in 1881 door Hermanus Hartog Heijs van Zouteveen uitgelooft voor de eerste in Drenthe gevonden vuistbijl. Het bedrag van 50 gulden werd na bijna 125 jaar uitgereikt. Uiteraard niet door de genoemde geleerde, maar door de directeur van het museum.

Op woensdag 5 november 2008 werd er zelfs een presentatie gewijd aan de bijl. Op een groot scherm liet archeoloog Jaap Beuker vele beelden zien.

Age Stiksma

Oproep

Op 11 december jl. is er een nieuw bestuur gekozen waarbij Vereniging Dorpsbelangen, Stichting Oes Stee en S.V.A. worden samengevoegd.

Het nieuwe gekozen bestuur bestaat uit Janneke van Wingerden, Johan Wortelboer, Jan Kemker, Gerrit Dolstra en Roel Luis. Gerrit heeft zich inmiddels teruggetrokken uit dit bestuur en wij respecteren zijn besluit.

Het nieuwe bestuur zoekt een penningmeester, belangstellenden kunnen zich voor 15 januari a.s. persoonlijk aanmelden bij het bestuur of per mail:

dorpsbelangen@anderen.info

Janneke van Wingerden
Johan Wortelboer
Jan Kemker
Roel Luis

All The King's Daughters **20 januari @Nijend24**



All The King's Daughters is een kleine band geformeerd rond de zussen en singer-songwriters Nina and Laura Philips. (Geboren in 1990 in Haarlem).

Ze schrijven zelf liedjes en naast dat ze nu in Nederland wonen hebben ze ook in Engeland en Hongarije gewoond.

Met een spraakzame en boeiende podium performance staat de tweeling bekend om hun ongewone en rijke harmonieën. Hun eerste EP 'Because I Wanted To', met vijf dromerige folk/popliedjes, werd in januari 2015 uitgebracht. Hun nieuwste werk is echter beter te omschrijven als impressionistische popmuziek. Sinds hun eerste release zijn de zussen uitgenodigd om in tal van tv-shows te spelen. Ook werden ze in januari 2017 geselecteerd voor het internationale showcase-platform Eurosonic Noorderslag en zijn ze net teruggekomen van een tournee van twee weken door Italië. Het voorprogramma wordt verzorgd door Red July.

www.nijend24.nl

Ingrid en Raph

Lochtpunties in 2018

De daogen kört nog aal in met as hoogtepunt Kerstdaogen. Wat is 't duuster.

Oouze Germaonse veuolders gungen der vanaoet, dat 't locht weer kwam as ze gowd kunnen akkederen met de Goden.

Daorum heuilden zie rekenschap met mekaor.

Met carbid en vuurwaark knapt wij der wat deur. Knieperies, rollegies en joskooouken rolt oet de bakiezers. De Moeshappers zuuikt mekaor op, praot, zingt, daanst of schreit.

Bij de een is dat met een borrel en een bult gekheid. Bij de aander braandt 'n keersie en wordt hoop en herinnerings zwiegend oetteikend in traonen. De hemel kreeg neie lochtpunties der bij. Veur enkelen gloort een stippie, al wet gieneein waor dat lochtie precies hen schient. De driefjaacht dreef van 't jaor ok over 't veld. Daornao was der gelukkig een waarme kachel in Oes Stee veur de staarke verhaolen. En daor was 't vast ok niet slim dreug. De weergoden reerden nog weer over oous dörpie.

De borrel op de brink, was 'n borrel bij Boermao worden. Moeshapper weenst elk zien eigen lochtpunties in 2018. En daw mor weer slim mugt akkederen.

Aldus *Moeshapper*